

Start-zondag – deel zijn van het Lichaam van Christus

We hebben deze zondag start-zondag genoemd. En dat is ook wel logisch, na de zomervakantie ligt er een nieuw seizoen voor ons. Dat is ook zo op scholen en universiteiten. Dat is ook zo met de voetbalcompetities. Dat is ook zo in de politiek, van de week was het Prinsjesdag. Overal worden de mouwen opgestroopt en gaan we er weer tegen aan.

Soms vliegt het mij een beetje aan, al die afspraken, vergaderingen, al die avonden. Het is de dynamiek van het leven. Dat kunnen we niet veranderen.

En in die dynamiek kan je persoonlijke tijd met God en het gemeente-zijn zomaar één van die onderdelen van je agenda worden. Het leven lijkt één groot keuzemenu waar we uit nemen wat toevallig in de agenda past.

En in die drukte...is daar ook nog je relatie met God en het deel zijn van een lokale kerkgemeenschap...en een start-zondag...

En dat kan aanvoelen als een extra last...

Als je relatie met God en het deel zijn van een lokale gemeente aanvoelt als een last, als een agendapunt, dan kan deze boodschap weleens behulpzaam zijn voor jou.

Ik wil vandaag een paar gezichtspunten met je delen, die je kunnen helpen.

1) Een leven met Jezus brengt rust in je leven! Jezus zegt:

Matteus 11

²⁸Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. ²⁹Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, ³⁰want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

Ik moedig je aan om elke dag *bij Jezus te komen*. Hoe je dat doet moet je natuurlijk zelf weten. Sommigen lezen elke dag in de Bijbel, anderen proberen elke dag even stil te zijn en letterlijk Gods aanwezigheid te ervaren, anderen zingen een lied, anderen nemen bewust tijd om te bidden.

Jezus nodigt ons uit om te leven met Hem. '*Kom naar Mij*' gaat over een manier van leven. De grote bonus voor mensen die weten dat ze een kind van God zijn is dat ze nooit meer ergens alleen voor staan.

'*Leer van Mij*' zegt Jezus. Jezus leeft 24/7 in verbinding met Zijn Vader en met de Heilige Geest. Er is sprake van een volmaakte eenheid. Dat mogen we leren.

Ik heb ontdekt dat mijn dag altijd beter, effectiever en efficiënter verloopt als ik begin met een 'Kom bij Mij'-moment.

Maar ik ken ook de gedachte dat ik daar geen tijd voor heb, omdat mijn 'to do-lijst' te lang is. Veel mensen kennen die spanning. Maar je kunt het leren. Een dag beginnen vanuit rust, *samen met God*, verloopt altijd beter.

2) Een leven in gemeenschap met anderen maakt dat je deel hebt aan alles wat Gods geeft.

1 Korintiërs 12

¹²Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

...
¹⁸God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. ¹⁹Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? ²⁰Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. ²¹Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'Ik heb je niet nodig,' en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen.

...
²⁶Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. ²⁷Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

De gemeente/kerk wordt hier vergeleken met het menselijk lichaam. En de kern van het betoog van Paulus is:

- we zijn verbonden aan elkaar,
- we hebben elkaar nodig,
- samen zijn we een functionerend lichaam

Het is belangrijk dat we als gelovigen begrijpen dat we deel zijn van een lichaam. Daarom is kerk-zijn geen activiteit, maar deel van onze identiteit als gelovige. We zijn 24/7 kerk met elkaar! Je kunt niet 'in je eentje gelovige' zijn, daarmee ontken je de realiteit die Paulus hier beschrijft.

En onze bijeenkomsten zijn momenten van ontmoeting met God, van toerusting, ontmoeting met elkaar. Het zijn ook momenten om het leven in alle eerlijkheid te delen:

²⁶Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.

Doordat we deel zijn van het lichaam, doordat we deel zijn van de gemeente, zijn alle gaven die God aan de gemeente geeft beschikbaar.

Als je thuis, in je eentje, christen probeert te zijn, dan mis je niet alleen het medeleven en de vreugde. Je mist ook de gaven die God aan de gemeente geeft:

1 Korintiërs 12

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; ⁵er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; ⁶er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. ⁷In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

⁸Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis;

⁹de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen.

¹⁰En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.

¹¹Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

God geeft verschillende gaven aan de gemeente. En die geeft hij nooit allemaal aan één persoon. God verdeelt die gaven over verschillende personen. (aan de één deze gave, aan de ander weer een andere gave)

Ik ben ervan overtuigd dat God dat doet om ons te leren elkaar te dienen en door elkaar gediend te worden. *Ik dien jou met de gaven die God mij heeft gegeven en jij dient mij met de gaven die de Geest aan jou gegeven heeft.*

We hebben elkaar nodig!

²¹Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'Ik heb je niet nodig,' en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen.

Gemeente-zijn is geen activiteit in je agenda.

Deel van Gods lichaam zijn is deel van je identiteit!

Actief deel zijn van het lichaam van Christus opent de deur naar groei en gezondheid in je leven.

Ik hoop dat je gezien hebt dat alles draait om relaties.

1) *Kom bij Mij* – dat draait om je relatie met God

2) *Deel zijn van het lichaam van Christus* – draait om relatie met elkaar

We vieren vandaag beide relaties, ze horen bij elkaar!

We hebben 1 Korintiërs 12 gelezen over het lichaam, over gemeente-zijn, over de gaven die de God aan ons geeft.

Paulus zegt dan: *Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.* En dan begint hoofdstuk 13. En die verzen gaan zowel over God zelf als over gemeente-zijn

1 Korintiërs 13

⁴De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. ⁵Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ⁶ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. ⁷Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

⁸De liefde zal nooit vergaan.

AMEN